

Ik ben met je!

Marijke en ik zijn net terug uit vakantie – 3 weken Zuid-Afrika – een fantastische vakantie in een prachtig land. We stonden op het punt om onze vlucht te nemen vanuit Johannesburg naar Londen toen we het nieuws vernamen dat Frans was overleden.

We waren geschokt, ongeloof – dit is toch niet mogelijk. Gelijk dachten we aan Marion, kinderen en kleinkinderen. Maar ook aan Jefta.

Frans, één van de sleutelfiguren in het leven en bestaan van Jefta. Een man met een grote liefde voor God en mensen. Sommigen van jullie omschreven hem als een “rots in de branding”. Toegewijd, trouw, accuraat, altijd bereid om te helpen.

Met een passie voor Friesland.

Gewillig om steeds bij te leren, nieuwe inzichten en ideeën te omarmen.

Wat mij zal bijblijven is, zijn bemoedigende woorden.

1. Hemelvaart.

Komende donderdag is het Hemelvaart. Een christelijke feestdag.

Voor mij heeft **“Hemelvaart”** een dubbel gevoel.

- **Een anticlimax – Hij laat ons in de steek.**

- Moet je eens voorstellen wat voor gevoel dit aan de leerlingen van Jezus gaf.
- Ze staan daar verweest, achtergelaten, starend naar de hemel.
- Waarom moet het zo eindigen?
- Ze hadden gehoopt dat Israël weer een vrij land zou zijn, met een eigen koning. Nu werden ze overheerst door de Romeinen.
- Nu gaat Hij weg! De man van wie ze waren gaan houden.
- Jezus zegt:

“En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.” *Mattheüs 28: 20 BasisBijbel.*

- U bent met ons alle dagen en U gaat weg?!?

- Oh ja, 43 dagen daarvoor had Hij gezegd tijdens hun laatste avondmaal met elkaar:

“Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Helper (trooster) niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen.”

Johannes 16: 7 BasisBijbel.

- Daar stonden ze dan, Jezus was opgevaren naar de Vader, een wolk onttrok hen het gezicht.

“Plotseling stonden er twee mannen in witte kleren bij hen. Ze zeiden: “Mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. Op dezelfde manier zal Hij weer terugkomen.”” *Handelingen 1: 10b - 11 BasisBijbel.*

- Wij weten hoe het afloopt, maar zij hadden enkel het Oude Testament.
- Ze waren zo bang dat ze zich opsloten in een bovenverdieping van een huis.
- Ze baden voortdurend met elkaar, samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen.
- Er waren op dat moment ongeveer met 120 mensen bijeen.
- En Jezus zegt:

“En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.” *Mattheüs 28: 20 BasisBijbel.*

Door heel de Bijbel heen is dit de boodschap.

- Wees niet bang, Ik ben bij je.

Als ik de preken van afgelopen weken, maanden herlees dan is de rode draad:

- God is liefde. God is goed.
- Vader, Zoon en Heilige Geest omarmen ons ...
 - in onze **duisternis**,
 - in ons **verdriet**,
 - in ons **falen**,
 - in onze **succes momenten**.
- ... ongeacht in welke staat we ons bevinden.

“Genadig en liefdevol is de Heer, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw. Die grote, machtige, krachtige God heeft eigenschappen die mij veiligheid geven, die mij vertrouwen schenken.”¹

2. Mijn schuilplaats.

“Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig.

Ik zeg tegen de Heer: ‘Bij U ben ik zo veilig als in een schuilplaats, zo veilig als in een burcht. U bent mijn God. Ik vertrouw op U.’” *Psalm 91: 1 – 2 BasisBijbel.*

- Waarom schuilen? Omdat in het leven nare dingen gebeuren.
- Het leven is niet altijd “rozengeur en maneschijn” maar God is goed.
- Lijden is voor God niet onbekend.
 - Hij lijdt met ons, – Hij huilt mee in ons verdriet.
 - Hij komt in onze wanhoop. – Hij bidt voor ons.
 - Hij komt in ons rouwproces.

In een rouwproces worden vaak de volgende fasen doorleeft (in willekeurige volgorde):

- Ontkenning en ongeloof - Dit gebeurt niet bij mij.
- Boosheid en woede - Waarom met mij?
Boos op God omdat Hij het zomaar liet gebeuren en u dit lijden niet bespaarde.
- Desoriëntatie - Verdriet en depressie: “Ik geef het op”.
- Aanvaarding.

Het is okay om niet okay te zijn. Dit zijn normale gevoelens, normale fasen in het rouwproces.

“Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, ...” *Hebreeën 4: 15 NBV.*

Als evangelische christenen hebben we vaak de neiging om het verdriet te verdringen en te zeggen dat Jezus de dood heeft overwonnen en we voor eeuwig bij God zijn. Waar er geen tranen, ziekte of dood zal zijn. Die wetenschap, dat geloof heeft een vertroostende werking.

Maar deze waarheid neemt niet weg:

- De leegte, het gemis, – Het verdriet,
- Eenzaamheid en verlatenheid. – Wanhoop, ontreddeing.
- De boosheid. – De ontkenning

- **De dood is nooit Gods plan geweest.**

De dood is wreed voor degene die achter blijven.

“Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig.

Ik zeg tegen de Heer: ‘Bij U ben ik zo veilig als in een schuilplaats, zo veilig als in een burcht. U bent mijn God. Ik vertrouw op U.’” *Psalm 91: 1 – 2 BasisBijbel.*

De belofte van Jezus:

“En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.” *Mattheüs 28: 20 BasisBijbel.*

¹ Preek 19 mei 2019 Hij ontfermt zich over heel zijn schepping – Hans/Lans

3. Belofte van de Heilige Geest.

Voor mij heeft **“Hemelvaart”** een dubbel gevoel.

- Een anticlimax – Hij laat ons in de steek.
- Wat is het doel van Hemelvaart en de strategie er achter?

Het doel van de Hemelvaart is het vrijzetten van een nieuwe dimensie in het uitwerken van Gods verlossingsplan voor de mensheid.

“Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Helper (trooster) niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen.”

Johannes 16: 7 BasisBijbel.

Jezus, was op aarde, gebonden aan één locatie op één moment van de dag.

Doordat Jezus wegging was Hij in staat om de Heilige Geest te sturen die niet gebonden is aan één locatie en tijd. Hij woont nu in Zijn kinderen wereldwijd!

- Wij kunnen nu instrumenten zijn van troost, hoop, vergeving, liefde.
- Pinksteren.

4. Jezus als Koning.

- Hemelvaart.
 - Ik ben met je!
 - De belofte van de Heilige Geest.
 - Jezus verhoogd als Koning.

Paulus bidt voor de christenen in Efeze en voor ons.

“En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de Geest van wijsheid en begrip zal geven. Want dan zullen jullie Hem pas echt goed kunnen leren kennen. Hij zal met zijn licht in jullie hart schijnen. Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Jullie zullen dan werkelijk kunnen begrijpen wat voor geweldige erfenis Hij aan de gelovigen gegeven heeft. Ook zullen jullie dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons die in Hem geloven. Want Gods kracht werkt in ons. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee Hij Hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf naast Zichzelf. Nu is Jezus machtiger dan elke andere macht en kracht en gezag die je maar kan bedenken. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nog komt.

God heeft Hem over alles de macht gegeven: Hij is Heerser geworden over alles wat er is. En Hij heeft Hem gemaakt tot het Hoofd van de gemeente. De gemeente is zijn Lichaam. En de gemeente is vol van Hem. Hij vult alles en iedereen helemaal met Zichzelf.”

Efeziërs 1: 17 – 23 BasisBijbel.

Paulus bidt voor een openbaring van de kracht die ons ter beschikking staat.

4.1 Zijn opstandingskracht.

De kracht die Jezus deed opstaan uit de dood.

4.2 Zijn Hemelvaart.

De kracht die tot ontplooiing kwam toen Jezus werd opgenomen en geplaatst aan de rechterhand van de Vader.

Geplooiing worden op de plaats die Hem toekomt.

4.3 Zijn verhoging.

De kracht die tot ontplooiing kwam toen alles onder zijn voeten werd gesteld.

Het is de kracht die tot ontplooiing komt om Jezus te plaatsen als Koning en Zijn heerschappij over het koninkrijk van de duisternis.

Hij heeft de zonde, de dood, satan en zijn trawanten overwonnen.

Jezus geeft aan jou en aan ons een bediening/roeping bekrachtigd door het werk van de Heilige Geest.

Alles wat we doen kunnen wij niet doen uit eigen kracht.

- Er is Zijn autoriteit en kracht nodig om onze plaats in te nemen.
- Het is het werk van de Heilige Geest die de mensen moet overtuigen. Het zijn Gods woorden.
- Het is door Zijn kracht dat we kunnen bidden voor elkaar.
- **Hemelvaart is een feest van hoop, verwachting, vervulling, koningschap.**
God die ons een mandaat geeft in Zijn Koninkrijk.

5. Ik ben met je!

- **Ik ben met je!**

De belofte van Jezus voor de discipelen maar ook voor ons.

“En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.”

Mattheüs 28: 20 BasisBijbel.

- Vader, Zoon en Heilige Geest omarmen ons ...
 - in onze duisternis,
 - in ons verdriet,
 - in ons falen,
 - in onze succes momenten.

- **Mijn schuilplaats.**

“Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig.

Ik zeg tegen de Heer: ‘Bij U ben ik zo veilig als in een schuilplaats, zo veilig als in een burcht. U bent mijn God. Ik vertrouw op U.’”

Psalm 91: 1 – 2 BasisBijbel.

- Lijden is voor God niet onbekend.
 - Hij lijdt met ons,
 - Hij huult mee in ons verdriet.
 - Hij komt in onze wanhoop.
 - Hij bidt voor ons.
 - Hij komt in ons rouwproces.
- **De belofte van de Heilige Geest – Pinksteren**
- **Hemelvaart is een feest van hoop, verwachting, vervulling, koningschap.**